

Tirsdag d. 1. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 678: Guds fred er glæden i dit sind

Tema: At give og modtage

Bibeltæst: Jesus siger til Zakæus efter Luk. 19,9:

”I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn”.

Forkyndelse: Ved hospice- og sognepræst Lone Klok, Vejle:

Det vigtigste i livet er noget, vi får, noget der kommer til os – ja, selv tiden kommer til os uden vores magts indflydelse. Jeg synes, vor Herre har indrettet vores liv viseligt: at vi er henvist til hinanden, til at give og til at modtage.

Bøn:

Tak Gud, fordi vi er skabt til fællesskab.

Tak Gud, for den dyrebare dag i dag.

Hjælp os til at samvirke, fremme sammenhold,

kende vores besøgstid

og da gøre noget godt sammen.

Fadervor...

Onsdag d. 2. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl

Tema: At give og modtage

Bibeltekst: Jesus siger i Matt. 5,44-45:

”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige”.

Forkyndelse:

Filmen om Nelson Mandela fra 2014 slutter med følgende opbyggelige ord fra Mandela:

Ingen bliver født til at hade et andet menneske på grund af hans hudfarve, hans baggrund eller hans religion. Folk må lære at hade, og hvis de kan lære at hade, kan de også lære at elske, for kærligheden kommer mere naturligt til mennesket end dens modsætning.

Bøn:

Far i Himlen,
vi hører sammen med dig og vore medmennesker,
lige meget hvordan vores liv forløber.
Lad os stå ved vores forbundethed,
så vi søger forsoning og fælles fremtid.
Hjælp os til altid at begynde med os selv,
når der er noget der er forkert.

Fadervor...

Torsdag d. 3. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre

Tema: Citater af U2

Forkyndelse:

*Vil vi nogensinde leve i fred med hinanden?
Men dem, der ikke selv kan leve op til det,
er alligevel dem,
der skal prædike fredsbudskabet,
til dem,
der bare vil stirre sig blinde i sollyset.*

Bøn:

Første del af Frans af Assisis bøn:

Herre gør mig til redskab for din fred.
Hvor der er had, lad mig så kærlighed.
Hvor der er krænkelse, tilgivelse.
Hvor der er tvivl, tro.
Hvor der er fortvivlelse, håb
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er bedrøvelse, glæde.

Fadervor...

Fredag den 4. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 379: Der er en vej, som verden ikke kender

Tema: Citater af U2

Forkyndelse:

Bono siger: "Folk forventer, at du som troende har alle svarene.

Men i virkeligheden er det sådan, at du i stedet får et helt nyt sæt spørgsmål".

Lad os alle bede:

Tak Gud, fordi du er en Gud, vi kan tale med.

Tak Gud, fordi du vil, at vi hver for sig skal finde vores egen vej.

Hjælp os Gud til at være åbne over for hinanden, lyttende, medlevende.

Hjælp os Gud til både at tale højt om dig,

men så også at gøre dagens gode gerning.

Lad os få en god dag sammen

med smil og sammenhold og det seje træk.

Fadervor...

Mandag d. 7. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 36: Befal du dine veje

Tema: Citater af U2

Bibeltekst: Johannes' fortælling om Jesus 14,1-2 fra Den Nye Aftale:

Jesus fortsatte: " I skal ikke være bange. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er der mange værelser – ellers ville jeg ikke have sagt, at jeg tager af sted for at gøre klar til jer."

Forkyndelse:

Bonos far, Bob, spørger Bono, hvordan han erfarer Guds nærvær. Bono svarer sådan her om, hvordan han hører svar på bøn til Gud:

Jeg hører det på en måde med mit instinkt. Jeg føler et svar på min bøn. Eller jeg føler mig ledt i en bestemt retning. Eller hvis jeg læser i Biblen, så bliver ordene levende på en mærkelig måde, og de får betydning i den situation, jeg er i, og de er ikke længere noget historisk dokument.

Lad os alle bede:

Tak Gud, fordi du har dine egne planer med hver eneste af os.

Tak Gud, fordi du hører vore bønner.

Tak Gud, fordi du kan bruge os til fremme af Guds Rige.

Hjælp os til at bruge dagen godt.

Fadervor...

Tirsdag d. 8. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 730: Vi pløjede og vi så'de

Tema: Citater af U2

Forkyndelse:

Vi sang lige før:

Men tag vort stakkels hjerte, så ringe som det er

Bono synger:

Gud tag mit hjerte, og få det til at gå i stykker.

Et hjerte, der er brudt, er et hjerte, der er åbent.

Lad os bede:

Far i Himlen.

Du siger,

vi skal elske dig med hele vores sjæl og hele vores hjerte.

Lad mig se det i øjnene:

mine mangler og minanfængelighed.

Lad mig være min utilstrækkelighed bekendt.

Og lad mig rumme andres fejl og forsømmelser.

Lad os i dag le af hinandens svagheder.

Og lad os bære over med hinanden.

Og lad os da søge at forbedre os. Bare en smule.

Derom beder vi i Jesu navn.

Fadervor...

Onsdag d. 9. november 2016

Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 6: Dig være, mildeste Gud Fader

Tema: Citater af U2

Bibeltekst: Joh. 9,4-5 (Den Nye Aftale):

Jesus siger:

”Vi må gøre Guds arbejde mens det er dag,
for der kommer en nat hvor ingen kan arbejde.
Så længe jeg er i verden, er jeg verdens lys”

Forkyndelse:

Bono siger i en tale til den amerikanske præsident og til det amerikanske folk:

*Den kloge mand sagde: Hold op med at bede Gud velsigne alt det, du har gang i.
Se selv at blive involveret i, hvad Gud har gang i – for det er allerede velsignet.*

Lad os bede:

Gud, tak fordi vi kan mærke, at du allerede har velsignet Korshærens arbejde.

Tak fordi du allerede har velsignet os som medarbejdere.

Lad os komme i gang med det, som du, Gud, har gang i.

Gå med os Gud,

og vi går med Fadervor på læben.

Fadervor...

Torsdag d. 10. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 683: Den nåde, som vor Gud har gjort

Bibelord: 1 Joh 4,7:

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud,
og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.

Dagens tanke:

Kærligheden er blevet givet os af Gud først,
og den kærlighed skal vi genspejle og give videre til hinanden.

Bøn af Frans as Assisi:

Herre, gør mig til et redskab for din fred:
at jeg må bringe kærlighed, hvor der er had,
at jeg må bringe tilgivelse, hvor der er uret,
at jeg må bringe sandhed, hvor der er vildfarelse,
at jeg må bringe tro, hvor der er tvivl,
at jeg må bringe håb, hvor der er mørke,
at jeg må bringe glæde, hvor der er sorg.

Herre, lad mig ikke så meget søge:
at blive trøstet som at trøste,
at blive forstået som at forstå, at blive elsket som at elske.

Thi det er ved at give, at man får,
det er ved at glemme sig selv, at man finder sig selv,
det er ved at tilgive andre,
at man selv får tilgivelse,
det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.
Amen.

Og lad os bede sammen:

Fadervor ...

Fredag d. 11. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op

Bibelord: Matt 2,12:

Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Dagens tanke:

Nogle gange skal vi turde lytte efter, hvad vores drømme fortæller os.
For selv om vi sover, arbejder kroppen og sindet stadig på højtryk.
Selv om vi har travlt, og der er støj på linjen,
skal Gud nok finde sin vej ind til vore hjerter.

Bøn:

Kærlige Gud og himmelske Fader.
Tak for, at du våger over os, når vi sover.
Og når vi vågner, er vi stadig i din varetægt.
Fra dig henter vi vor visdom.
Hos dig finder vi indsigt og visdom.
Bevar os i dag fra alt ondt og send din Ånd over os,
så vi handler og tænker ret.
Velsign os i alt, hvad vi har med at gøre, og styrk os i vort fællesskab her.

Og lad os alle bede:

Fadervor...

Mandag d. 14. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 658: Når jeg er træt og trist, og modet svigter

Bibelord: Matt 7,12

Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.

Dagens tanke:

En meget simpel sætning, men så svær at udføre i livet.

Hver dag skal vi hjælpe de mennesker, som vi møder og som har behov for vores hjælp – hvis vi også vil, at nogen er der for os, når vi har behov for en hjælpende hånd.

Bøn:

Kære Gud og skaber.

Tak for, at jeg hos dig finder trøst og fred.

Du lærer mig at se, hvordan livet hænger sammen.

Sorger og glæder følges ad,

og du, min Gud, ser på mig med milde øjne.

Lad mig kun gøre det, som du vil.

Jeg lægger mit liv i dine hænder,

så jeg får styrke og ro til at være noget for andre.

Og lad os alle bede:

Fadervor...

Tirsdag d. 15. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl

Bibelcitater: Joh 14,2a

I min faders hus er der mange boliger

Dagens tanke:

Vi er alle skabt i Guds billede. Gud er mangfoldig. Mennesket er mangfoldigt.
Der er ikke et facit på, hvad der er det "rigtige" eller "det perfekte" menneske –
det er vi alle.

Bøn:

Kære Gud.

Tak for din mangfoldighed,

og at mangfoldigheden udfolder sig blandt os.

Tak for, at ingen mennesker er ens.

Tak for, at vi ikke alle vil de samme ting.

Tak for, at vi alle er unikke i dig.

Og lad os i fællesskab bede:

Fadervor...

Onsdag d. 16. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 663: Gud Herren er min hyrde god

Bibelord: Salmernes Bog 23,1-3

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.

Dagens tanke:

Herren vil lede os ad de rette stier
og give os nye kræfter,
så vi lige så stille kommer igennem dagen.

Bøn:

Kære Gud.
Tak for, at vi altid kan henvende os til dig –
både med tak, bøn og glæde,
men også når vi er i dyb sorg og har lyst til at skælde ud.
Tak for, at du leder os ad de rette stier og giver os nye kræfter.
Velsign og bevar os,
så vi altid husker på,
at vi kan komme til dig.

Fadervor...

Torsdag d. 17. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 413: Vi kommer, Herre, til dig ind

Dagens tekst: Iben Krogsdals salme "Du skal elske af hele dit hjerte", vers 1:

*Du skal elske af hele dit hjerte,
du skal elske af hele din styrke,
du skal leve dit liv for de andre,
det er dem, du skal mærke og dyrke*

Dagens tanke:

Pligt-etik! Du skal. Du skal. Du skal.

På samme måde som De Ti Bud.

Vi skal.

Og er der noget, der anfægter os,
noget vi vægrer os for og ikke har lyst til,
sådan er det, når nogen siger, at vi skal.

Vi kan have mange både gode og dårlige undskyldninger,
når nogen kommer til os med et "skal" – især Guds.

Men det er stadig rigtigt, at der er en stemme,
der siger til os: Du skal elske af hele dit hjerte.

Bøn:

Fader, Gud og himmelske skaber.

Tak for, at du holder af os,

selv om vi ikke altid magter at lytte til dit "skal".

Tak for, at du skærmer os bag din hånd, når vi skjuler os for dig.

Hjælp os til at få styrke til at lytte og handle,
når du kommer til os.

Fadervor...

Fredag d. 18. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 414: Den Mægtige finder vi ikke

Dagens tekst: Iben Krogsdals salme: "Du skal elske af hele dit hjerte", vers 6:

*Du skal elske! Men ikke alene,
du har meningen lige ved hånden,
du får kræfter, der ikke er dine
du er vanvittigt heldig i ånden.*

Dagens tanke:

"Kaldet eller ikke-kaldet vil Gud altid være tilstede",
sådan stod det på Jungs kontor – og han har helt ret.
Selv om vi tror, at vi ikke har behov for Gud,
at vi ikke har kaldet på ham,
så er han alligevel til stede
og hjælper os,
guider os og leder os.
Han har fundet os og giver ikke slip!

Bøn:

Mægtige Skaber og Herre.
Tak for, at du har fundet os og hører os, når vi beder.
Tak for, at du giver lovsangen plads i vores hjerter,
så din sang synger i os.
Tak for, at vi aldrig er alene,
selv om vi til tider glemmer dit nærvær.
Hjælp os til at huske, at du altid går ved vor side.

Fadervor...

Mandag d. 21. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 335: Flammerne er mange, lyset er ét

Dagens tekst: Iben Krogsdals salme "Du skal elske af hele dit hjerte", vers 4:

*Du skal elske for højt og for meget,
du skal elske, for det er du skabt til,
også selvom din næste er nogen,
som du lige har mødt eller tabt til.*

Dagens tanke:

Vi skal elske vor næste – også selv om det er en, vi lige har mødt eller tabt til.
Vi lader lige den stå at hænge lidt... Elske nogen, vi lige har tabt til.
En vi misunder. En der har gjort noget, der var bedre end det, vi selv magtede.
Det kræver styrke, tro, håb og kærlighed i ånden!

Bøn:

Kære Gud og Fader.
Tak for, at du tænder lyset, når mørket trænger sig på.
Tak for, at vi må være dine grene, så gaverne i dig bliver mange.
Tak for, at vi kan komme til dig på vores egen måde,
for vi er alle forskellige, men du er én.

Fadervor ...

Tirsdag d. 22. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 330: Du, som ud af intet skabte

Dagens tekst: Salmernes Bog 95,6-7

Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os,
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud,
og vi er hans folk,
de får, han vogter.

Dagens tanke:

Vi lever i en verden, som vi ikke selv har indrettet,
og vi lever under nogle vilkår, som vi ikke har fuld indflydelse på.
Selv om vi meget gerne vil,
at andre mennesker skal kunne lide os og elske os for de mennesker vi er,
er det ikke noget, som vi selv har indflydelse på.
Der findes nogle vilkår, der er større end os selv.
Det hele ligger i Guds hænder – han skabte os og passer på os.

Bøn frit efter Salmernes Bog 33,20-22

Kære Gud
Vi længes efter dig.
Du er vor hjælp og vort håb.
Vore hjerter glæder sig over,
at vi trygt kan stole på dit hellige navn.
Lad din godhed komme over os, Herre,
for vi venter på dig.

Fadervor...

Onsdag d. 23. november 2016

Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 328: Hvor Gud sit hus ej bygge vil

Dagens tekst: Salmernes Bog 127,1-2:

Hvis ikke Herren bygger huset,
arbejder bygmestrene forgæves.

Hvis ikke Herren våger over byen,
våger vægteren forgæves.

Det er forgæves,

at I fra tidlig morgen

til sent om aftenen

slider for det daglige brød;

for den, Herren elsker, får det, mens han sover.

Dagens tanke:

Ganske provokerende ord i disse moderne og hyperkomplekse dage, hvor vi alle gerne vil kunne tage æren for vor egen formåen og eget arbejde.

Bøn af Frans af Assisi:

Almægtige, evige, retfærdige og barmhjertige Gud,

giv os, ynkelige mennesker, for din skyld alene

at gøre det, som vi ved, du vil,

og altid at ville det, som behager dig,

så vi, rensat og oplyst i vort indre og optændt af Helligåndens ild,

kan følge din elskede Søns,

vor Herres Jesu Kristi fodspor,

og nå frem til dig, du allerhøjeste,

ved din nåde alene,

du, som i fuldkommen Treenighed

og i enkel Enhed

lever og råder og forherliges,

almægtige Gud,

fra evighed til evighed.

Fadervor...

Torsdag d. 24. november 2016

Anders Fisker

Salme DDS nr. 289: Nu bede vi den Helligånd

Apostlen Paulus skriver:

Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke (Rom 8,26).

Gud Helligånd, Faderens og Jesu Kristi ånd.

Vi takker dig, fordi du har taget bolig i os, ransager og kender os,

og dermed kan gå i forbøn for os, når vi bliver stumme og ikke selv kan bede.

Ved din hjælp beder vi i dag om,

at du vil styrke og forny os,

så vi kan leve i troen på Jesus Kristus – Guds søn,

Gud, du som er kærlighed.

Åbn vore hjerter, så vi elsker

– ikke bare dem vi kan, men også dem vi skal.

Fadervor...

Fredag d. 25. november 2016

Anders Fisker

Salme DDS nr. 494: Kærlighed fra Gud

Apostlen Paulus skriver:

Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud (Rom 8,28).

Gode og hellige Gud.

Vi takker dig, fordi du har elsket os først og har frelst os ved din søn, Jesus Kristus.

Hjælp os til at fokusere på din kærlighed, når vi bliver formørket af vores vrede.

Hjælp os til at elske dig tilbage og til at elske hinanden, så alt virker til det gode.

Fadervor...

Mandag d. 28. november 2016

Anders Fisker

Salme DDS nr. 74: Vær velkommen, Herrens år

Med salmen markerer vi,
at det i går var første søndag i advent,
som er begyndelsen på et nyt kirkeår.
Advent betyder komme.
Det, der kommer,
og som kristne venter på, er Jesu fødsel.

Vi vil indlede dagen med at bede Sindsrobønnen,
som er velkendt af alkoholikere,
men som også giver stof til eftertanke i mange andre sammenhænge.
Den kan tjene som inspiration for os alle i det nye kirkeår.

Gud, giv mig

Sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre.

Mod til at ændre de ting, jeg kan, og

Visdom til at se forskellen.

Det beder vi om i Jesu navn.

Fadervor...

Tirsdag d. 29. november 2016

Anders Fisker

Salme DDS nr. 696: Kærlighed er lysets kilde

Apostlen Paulus skriver:

Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Kærligheden hører aldrig op (1. Kor 13, 7-8).

Lad os bede:

Kærlige Gud.

Vi takker dig for den uendelige kærlighed, som du har vist os ved at give din eneste søn for os.

Vi takker dig, Jesus Kristus, for din kærlighed, som er forblevet iblandt os, og som aldrig vil høre op.

Vi beder om, at du i dag vil styrke vores kærlighed til hinanden.

Og at du vil hjælpe os med at håbe på det bedste fra hinanden,

udholde hinanden og tåle alt fra hinanden.

Fadervor...

Onsdag d. 30. november 2016

Anders Fisker

Salme DDS nr. 732: Dybt hælder året i sin gang

Gode Gud.

Giv os mod og styrke.

Du som er døren ind til livet.

Mød os bag vore lukkede døre,

og gør os åbne over for, hvad dagen vil bringe.

Åbn vores sind for dig,

og giv os mod til at møde hinanden med tillid.

Du som tager imod os.

Åbn vore hænder,

så vi rækker ud imod dem, der har brug for vores hjælp.

Giv os styrke til at bruge vores hænder

som redskab for din fred

og i omsorg for alle, der er syge, ensomme og slidte.

Fadervor...